



23 Νοεμβρίου 2021

Με αφορμή δηλώσεις-συνέντευξη περί Τουρκίας, του νέου δήμαρχου Νέας Υόρκης

Συνηθίζεται στις ΗΠΑ και είναι δικαίωμα του (κάθε) δήμαρχου πόλης ή κυβερνήτη Πολιτείας ή κάθε πολιτικού, να έχει άριστες σχέσεις με τις μειονοτικές-εθνικές "ομάδες".

Ο νέος (από 1 Ιαν. '22) δήμαρχος της πόλης Νέας Υόρκης κ. Έρικ Άνταμς, έκρινε σκόπιμο να επισκεφτεί το "Τουρκικό Σπίτι" απέναντι από τα Ηνωμένα Έθνη στο Μανχάτταν και να δώσει συνέντευξη στο κρατικό Πρακτορείο Τουρκίας "Anadolu", εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την Τουρκία και λέγοντας καλά λόγια για τους Τουρκο-Αμερικανούς, που έχουν μεγάλη παρουσία στην πόλη.

Ο δήμαρχος, επισκέφθηκε και την (ελληνο) Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής 3 Νοεμβρίου 2021, αμέσως μετά την εκλογή του, όπου, ως "θαυμαστής της Τουρκίας", συναντήθηκε με τον (επισκέπτη) πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει "Σπίτι Ελλάδας" στην Νέα Υόρκη, αντίστοιχο του "ουρανοξύστη" Τουρκίας. Και μετά την διάλυση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων, εξαιτίας του διασπαστικού, εξευτελιστικού εμφύλιου, δεν υπάρχει αξιόπιστος, σοβαρός "φορέας" αντιπροσωπευτικός των Ελλήνων Ομογενών, για να έχει επαφές μαζί του ο κάθε Αμερικανός δήμαρχος, πολιτικός. Και δεν υπάρχει αξιόπιστος, ενεργός Ελληνο-Αμερικάνικος "φορέας" παναμερικάνικος, σε αντίθεση με τους ενεργούς και οργανωμένους Τουρκο-Αμερικανούς.

Κατά συνέπεια, αντί να επικρίνουμε τον (κάθε) δήμαρχο, ας δούμε τις μεγάλες και απαράδεκτες αδυναμίες μας, που προέκυψαν από την διαχρονική αχρηστία και μονιμότητα δουλοπρεπών και ανίκανων στις ομογενειακές μας Οργανώσεις. Γεγονός, που μας οδήγησε στα σημερινά χάλια της ανυπαρξίας μας και της "υποδούλωσης" μας στην "φιλελληνική" Αρχιεπισκοπή και στο "φιλελληνικό" πατριαρχείο Κων/πολης.

(Η προσωρινή συντονιστική Επιτροπή της νεοσύστατης Οργάνωσης)

.....

Οι βασικές αρχές, σκοποί κλπ της νεοσύστατης παναμερικάνικης Οργάνωσης στην ιστοσελίδα:

hellenes-usa.org